



**Gezinsbond**

**Aaigem**



**'Met Muis Pierlepein naar Kruiden Claus'**  
Familieuitstap met speciale aandacht voor de kinderen

Motto van het muisje : " Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthou, ik doe en ik begrijp".

Muisje Pierlepein woont in Oost-Vlaamse boerderijen en in serres. Ze neemt de allerkleinsten, stoere jongens en hippe meisjes, ouders en grootouders op sleeptouw om landbouwbedrijven e.d. te verkennen. Muisje Pierlepein is gek van alles wat groeit en bloeit in onze omgeving. Ze is buitengewoon nieuwsgierig en wil ons graag laten kennismaken met Kruiden Claus te Kruishoutem. Kruiden Claus is gespecialiseerd in de teelt van kruiden in de pot. Iedereen kan er steeds terecht voor kruiden en vergeten groenten in allerlei kleuren, geuren en smaken. Via een rondleiding, (smaak)spel, proevertje, enz... leren we hier alles over.

Als creatieve afsluiter maken we ons nog een geurig en gekruid aandenken (1 per gezin).

**Wanneer ?** Zondag 4 oktober 2015 om 14u in Kruishoutem

We spreken daar ter plaatse af. Wil je carpoolen, laat dit dan zeker weten bij de inschrijving.

**Waar ?** Beerstraat 1, 9770 Kruishoutem

**Vooraf inschrijven vóór 27 september** via [elke@aaigem.be](mailto:elke@aaigem.be).

Gelieve het aantal personen en de leeftijden mee te delen.

**Prijs ?** €5 per persoon voor leden, met een max. van €15 per gezin.

€7,5 per persoon voor niet-leden.

